

Nutteloos is het tijdelijk leven, tenzij de mensch  
het gebruike om het eeuwige te verdienen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

**MARIA-VICTORINA BURIE**

Weduwe van Mijnheer

**PETRUS DE BRUYNE**

Lid van het Broederschap van het H. Hart en den  
Zoeten Naam.

geboren te Moerbeke den 22 November 1865, en  
aldaar godvruchtig overleden den 18 Juni 1937,  
voorzienvande H. H. Sacramenten der stervenden.

Zij was eene moeder, waardig in het geheugen  
der goede menschen te leven: Bekleed met wijsheid  
sterkte en godvruchtigheid, was zij Gode aange-  
naam; - begaafd met een vreedzaam en altijd opge-  
ruimd gemoed, werd zij door iedereen bemind en  
hare nagedachtenis zal in zegening blijven.

De grootste troost die zij naar het graf kan mee-  
dragen, is de zoete overtuiging dat zij eene onberis-  
pelijke echtgenootte en moeder geweest is, dat zij  
hare kinderen een levendig geloof en voorbeelden  
van kristelijke deugden heeft nagelaten.

Beminde Kinderen en Kleinkinderen, gij mijne  
vreugde en mijne kroon, gaarne had ik nog menige  
jaren in uw midden willen vertoeven, maar Gods  
Wil geschiede. Blijft getrouw aan al wat ik u heb  
voorgehouden en eens zal de Heer ons weder ver-  
eenigen in den Hemel. Hebt dank voor uwe kinder-  
lijke genegenheid en uwe teedere zorgen, bemint  
en troost malkander, weest mij indachtig in uwe  
gebeden en goede werken.

Heer, geef haar de eeuwige rust; dat het eeuwig  
licht haar verschijne.

Dat zij in vrede ruste. Amen.

---

Drukk. G. Demulder, Viane-Moerbeke