

Gelijk het goud in het vuur beproefd wordt, zoo worden de vrienden van God in den oven der rampspoeden op den tocht gesteld. Eccl. II. 5.



ZALIGE GEDACHTENIS

van

Paulus-Ghislenus CAMBIER,

echtgenoot van

Maria De Vincke,

geboren te Moerbeke den 25 Januari 1889, en aldaar godvruchtig overleden den 12 November 1922, voorzien van de HH. Sakramenten der Stervenden.

Hij verdroeg zijne ziekte met volkomene onderwerping aan den wil des Heeren, wetende dat indien wij met Christus lijden, wij met Hem zullen verheerlijkt worden. Job. — Rom.

Het lijden van dit leven heeft niets te beduiden vergeleken met de toekomstige heerlijkheid, die in ons geopenbaard zal worden. Rom. 8, 18.

Zalig de man die de verdrukking verdraagt: hij zal de kroon des levens ontvangen welke God beloofd heeft aan dezen die Hem liefhebben. Jac. I, 12.

Bemide echtgenoot en kinderkens, ik sterf maar ik verlaat u niet: van uit den Hemel zal ik u beminnen gelijk ik u op aarde heb liefgehad.

O. L. Vrouw van Lourdes, die mij zooveel troost en gelatenheid hebt geschonken, sinds ik U in uw heiligdom heb mogen bezoeken, wees ook nu mijne voorspreekster.

Bermhertige Jesus, geef hem de eeuwige rust.
7 j. en 7 quad.

R. I. P.

Drukk. V. Van Nieuwenhove, Geeraardsb. B. 4090