

Geloofd zij Jesus-Christus.



BID VOOR DE ZIELRUST VAN
MIJNHEER

Cools Jules,

Echtgenoot van Mevrouw
ZOE VANDENEINDE,

*geboren te Bever den 6 Januari 1901
en overleden te Geeraardsbergen
den 1 Juli 1928.*



De dood is de tijd der waarheid alsdan is het dat men de zaken der aarde kent gelijk zij zijn : ijdelheid, stof en rook.

De gezondheid is maar een ijdel woord, het leven maar een droom : heden is de mensch en morgen komt hij niet meer te voorschijn.

God mengelt het geluk dezer aarde met bitterheid opdat wij een ander geluk zouden zoeken dat niet bedriegelijk is.

Lieve echtgenoote, pijnlijk zeker moet de bittere beproeving u vallen. Wat zoude ik nog willen leven voor 'twelzijn van ons lief zontje OSCAR. Doch troost u, eens zien wij elkaar terug in een beter leven. En gij mijne Moeder, Broeders en Zusters die zoo bedroefd zijt voor mijn sterven : blijft allen getrouw uw christelijke plichten vervullen dan zullen wij allen, eens te samen in den schoonen hemel vereenigd zijn.

Mijn Jesus barmhertigheid! (100 dag. afl.)

Drukk. Cordier. Bever.