



TER GEDACHTENIS

van Mijnheer

François DANDROY

echtgenoot van Mevrouw

MARIA COOLENS

Hoe gerust sterft men, als men wel ge-
leed heeft.

Bid voor † de ziel
van Mijnheer
FRANÇOIS DANDOY

echtgenoot van Mevrouw
MARIA COOLENS
geboren te Dettlinge den 17 Maart 1872 en
overleden te Nederboulaere den 30 Oktober
1925. Voorzien van de 11 Sakramenten.

Hij was een deugdzaam en rechtschapen man, goed van inborst en rechtzinnig in zijn omgang met eenieder; gedurende zijn leven kweet hij immer met ijver zijne christelijke plichten, hij bemindde vrouw en kinderen en wist hen door wijzen raad en goede voorbeelden op den weg der deugd te geleiden.

Niets is duurzaam op deze aarde, al het geluk der wereld verdwijnt op het oogenblik dat men het meent te bezitten.

Tijdens zijne langdurige ziekte was hij een voorbeeld van geduld en onderwerping aan Godes wil. Hij wist dat God dezen beproeft die hij liefheeft en den weg der beproeving de zekere weg ter zaligheid is.

Beminde echtgenote en duurzame kinderen, ik dank u voor al uwe genegenheid en zorgen, vooral gedurende mijne lange ziekte. Geliefde kinderen, vergeet nooit wat vader voor u deed eerbiedigt steeds uwe moeder en blijft mij gedachtig in uwe gebeden.

druk. Hoebeke, Geerardsbergen.