

O, die het nog gegeven is
uw Moeder te bewaren,
gij weet nog niet wat Moeder is ;
God moge u, Moeder sparen ! (P. Reypens)

+

BID VOOR DE ZIEL VAN **Maria Irma DANDOU**

echtgenote van
de Heer Jean DE BÄCKER

geboren te Sint-Martens-Lierde de 2 Mei 1898 en
godvruchtig overleden te Nederboelare de 15 Maart
1950. Gesterkt door al de troostmiddelen van onze
Moeder de H. Kerk en door de Pauselijke Zegen.

Rond 't lijk, rond 't graf, uit mond van vriend en buur,
stijgt op tot God het loflied van die moeder : haar hart
was in haar huisgezin waar zorg en werkzaamheid ver-
dienden welstand brachten ; haar vreugd was bij haar
kinderen aan wie haar woord, haar daad 't gebod van
God en christene deugd beminnen deed.

Hoe rijk bij God 'n moeder, die van zulk schone
kinderschaar omringd, vaarwel zegt aan deze aarde ;
hoe mild zal God, de eeuwen door, haar lonen voor
't christen geslacht waaraan ze 't leven schonk.

Beminde echtgenoot en lieve kinderen, met uw
naam op mijn lippen, met uw beeltenis in mijn hart,
ben ik van U weggegaan naar het eeuwig Vaderhuis.
Veel zorgen en veel liefde hebt gij mij gegeven. Ik
dank u voor dat alles. Gij treurt nu omdat ge mij niet
meer in uw midden ziet, maar troost U ; moeder
blijft met U verbonden en zorgt en waakt van uit den
Hemel over de groten en de kleintjes die ik met tranen
in d'ogen moest verlaten.

En nu nog een laatste woord van uw stervende moe-
der : weest nu Vaders dubbel troost, al de dagen van
zijn leven met hem in alles behulpzaam en gehoorzaam
te zijn ! Bidt veel voor moeders zielerust en tot weer-
ziens in den Hemel !

Beste Bloedverwanten en Vrienden, vergeet mij ook
niet in uw vurige gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

