

ITE AD JOSEPH.

Het grootste bewijs van genegenheid, dat wij aan de overledenen kunnen geven, is ze indachtig te zijn in onze gebeden en sacrificiën. H. Ambros.



BID VOOR DE ZIEL

van Eerwaarden Pater

**Arsène-Jules DELTOUR C. J.**

*gewezen Econoom Generaal  
Ridder in de Leopoldsorde,  
Burgerskruis 1<sup>e</sup> klas*

*Herinneringsmedalje van Albert I.*

geboren te Tourcoing (Fr.) den 3 November 1862  
in het klooster der P.P. Jozefieten

getreden den 23 December 1880  
geprofest den 26 Oogst 1882  
Priester gewijd den 18 Oogst 1901

Jubilaris in 1932  
godvruchtig overleden te Geeraardsbergen den  
19 December 1935, gesterkt door de H.H. Sakramen-  
ten der stervenden.

Die er velen in de wegen der Gerechtigheid zullen onderwezen hebben, zullen schitteren als sterren in de eeuwigheid. Dan. XII. 3.

Onze dierbare Confrater was een innig-goed man, eenvoudig en rechtschapen, godvruchtig en vol iever voor de ambten die hij heeft uitgeoefend. Zijn jarenlange ziekte heeft hij vol geduld en liefde gedragen. De goede God zal zijn trouwen dienaar rijkelijk beloonen in de zalige Eeuwigheid,

Dierbare Confraters en familieleden, gedenk U mijner; in den hemel zal ik voor U bidden.

O God, die onder de deelhebbers aan het Priester-schap der Apostelen uw dienaar Arsène met de priesterlijke waardigheid vereerd hebt, verleen, bidden wij U, dat hij in hun gezelschap voor eeuwig opgenomen worde. Door Christus onzen Heer. Amen.

H. Jozef, patroon van den goeden dood, bid voor ons.

Druk. V, Van Nieuwenhove, Geeraardsb. — B. 23832