

T'is een heilzaam gedacht voor de overledenen te bidden opdat zij van hunne schulden ontslagen worden. 11 Mach. XII 46

Bid voor † de ziel  
van Mevrouw

## Marie Juliette DURAND

echtgenoot van Mijnheer

**Charles-Louis LONGERSTAY,**

Geboren te Sarlardinges den 8 Januari 1891  
en overleden te Twee-Akker  
den 10 November 1935.

Versterkt door de HH. Sakramenten

Onze dierbare overledene was eene voorbeeldige christene, eene goede Moeder en echtgenoot; hoe pijnlijk ook het smartelijk ongeluk zij, dat haar zoo onverwachts aan onze genegenheid ontrukkt; hoe troostelijk ook toch voor ons te herinneren hoe stichtend zij in ons midden leefde, hoe nauwkeurig in t' vervullen hare plichten.

Dierbare Echtgenoot, lieve Zoon, weest niet troosteloos, ik sterf niet, ik ga tot een beter leven: de hemel is mijn vaderland geworden; bid voor mij, ik zal voor u bidden, weldra zullen wij elkander wederzien, gij mijn zoon bemint uw vader, eerbiedig hem, volgt mijne lessen.

H. Hart van Jezus, ons toekome uw rijk.  
300 d afl.

R. I. P.

---

*Everbeek. druk Depessemier Vanderdonckt*