

Het is een onbetwistbaar feit: Christus is ver-
zen van de dood, en gelijk om de zonde van Adam
allen moeten sterven, zoo zullen ook allen, die in
den Heer gestorven zijn, om het Kruis met Christus
glorierijk verrijzen. (H. Paul., I Cor., XV, 20, 22)

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

DENIS DE BECK

Echtgenoot van Mevrouw

Alice Van Den Eynde

geboren te Zandbergen den 28 Maart 1888, en
schielijk overleden te Geeraardsbergen den
10 December 1937.

voorzien van de troostmiddelen der H. Kerk.

Dit is mijn roem: de getuigenis van mijn geweten
dat ik in eenvoudigheid en oprechtheid voor God
geleefd hebt. II Cor., I, 12.

Hij was een man van geloof, ondanks het wenden
en keeren van den tijd trouw aan God en op God
betrouwend omdat hij beredeneerde overtuiging
had. Math., X, 32

De dood heeft hem schielijk, niet onbereid ge-
troffen: «hoe zoet is het te sterven als men steeds
een vurige godsvrucht gehad heeft tot het Hart van
Jezus, die ons zal oordeelen». H. Marg. Mar.

Hij was een dienaar van Maria: «Ik beloof U niet
het geluk op deze aarde maar ik verzeker U het
geluk na dit leven in de eeuwigheid». Woorden
van O.L.Vr. aan de H. Bernadette te Lourdes op 18
Februari 1858.

Geliefde echtgenote, vaarwel... wij waren zoo
gelukkig... de slag valt u pijnlijk, stel uw bekom-
mernissen in de handen van den Heer. H. Ephrem
Mijn beminde kinderen, staat vast in het geloof.

I. Cor. XVI. 13

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
300 d. afl.

Druk Pieraert Brugstraat, 25, Geeraardsb.