

De Heer gaf, de Heer ontnam, de naam des Heeren zij gezegend. JOB I, 21.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Petrus Jozef Arthur De Bleser

zoon van

Jozef en Stephanía De Smet

Onderwijzer aan de Kath. Aangenomen
Jongensschool van Dendermonde

Lid van 't genootschap H. Franc.-Xav., van den
Wek. Kruisweg en van den Bond van het H. Hart.
Eerlid der H. Kinlsheit.

Lid der Studiekringen : « Door en voor ons Volk »
en « St Isidoor »,

*geboren te St-Amands-a/d Schelde, den 28 Oogst
1902, en aldaar zeer godvruchtig in den Heer
ontslapen den 28 Januari 1923,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.*

Hij zou voortaan zoo goed zoo naarstig werken.
God zou — want 't gold 'iens eer — hem wel verster.
Zijn ouders hoopten alles van dien zoon... [ken.
Arthur, Arthur, uw droom was al te schoon !

o Ja ! Gij wordt te vroeg naar 't graf gedragen !
Ik hoor, mij dunkt, uw twintig jaren klagen :
Het is te gauw, 't is veel te gauw gedaan !
Doch ieder denkt : Wel hem, die zoo mag gaan !

Die zoo mag gaan, de ziele vrij van zonde,
voor lat de wereld hem het harte wondde !
Wel hem, die slechts zijn Jezus heeft bemind
en man geworden bleef een kind, Gods kind !

Wel hun, die de ouders zijn van dezen jongen !
Al wordt hun hart zoo pijnlijk toegewrongen,
het past hun toch te roemen op hun zoon,
wiens hoofd nu siert een Sint Jan Berchmans' kroon !

Elektro-drukk. Wils, St-Amands



TER DUURBARE NAGEDACHTENIS

VAN WIJLEN

PETRUS JOZEF ARTHUR DE BLESER

ONDERWIJZER