

Zalig zijn de deugdzamen want ze zullen kinderen Gods genoemd worden.

Matth. R.

†

ZALIGE GEDACHTENIS
van Mijnheer

OSCAR DE BODT

echtgenoot van Mevrouw

PHILOMENA DE GROOTE

geboren te Geeraardsbergen den 19 April 1868 en
godvruchtig overleden te Overboelare, den
9 Februari 1940, voorzien van de H.H. Sacramenten.

.....
Hij was een eenvoudig, rechtzinnig en godvruchtig mensch, die zich van alle kwaad verwijderde.

Hij heeft zijne ziekte verdragen met eene volkomene overgeving aan den wil des Heeren, wetende dat, indien wij hier met Christus lijden, wij ook met Hem zullen verheerlijkt worden. Ad Rom.

Goede Jezus, geheel mijn leven heb ik op uw barmhartigheid en voorzienigheid gesteund, altijd heb ik betrouwen gehad op uw grenzeloze goedheid, waarom zou die hoop en dit betrouwen nu falen, daar ik weet dat gij alles toch in ondoorgrondelijke wijsheid bestuurt en schikt.

Beminde echtgenoot, ik verlaat u, wees niet onvroestbaar, maar stel uw betrouwen op Gods goedheid, en u, geliefde kinderen, dank ik voor uwe genegenheid en goede zorgen, bidt voor mij en welhaast zullen wij elkander weerzien in den schoonen Hemel.

H Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

300 dag. afl

Druk. Pieraert, Brugstraat, 25, Geeraardsbergen