

Men zegt " Een kruis,
" In ieder huis. „
Wie 't heden nog niet zagen.
die zullen 't morgen dragen.

+

BID VOOR DE ZIEL VAN
Julien De Borre

Echtgenoot van

IRMA BRUYLANDT,

geboren te Nederboelare op 25 December 1903,

overleden te Leuven op 3 Juli 1938.

na een kortstondige en pijnlijke ziekte,

versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden

Hij was een brave man ; een man van goede zeden,
van elkendeen geacht, geëerd om zijn verleden,
want zelden hoorde men, dat iemand zich bekleog,
wanneer hij in zijn dienst om spoed en zorgen vroeg...
Veel vrienden telde hij : bij tien- en honderdtallen ;
zijn rechtgeaard gemoed mocht iedereen bevallen.
In huiselijken kring was hij een echtgenoot,
een vader, die met liefd' én vrouw én kroost omsloot.

* * *

Maar nu gebeurde 't plots, de wreedste slag der slagen:
voor een tevree gezin de grootste plaag der plagen :
Julien werd ziek en krank, en waar men niet aan dacht,
was dat de Dood hem trof, zoo snel, zoo onverwacht.
De toewijding der vrouw, hulpvaardigheid van magen,
noch wat de kunde biedt, kon 't onheil hier verjagen...
Hij stierf, na luttel tijds... maar had zoo zéér geleên...
Hij ging... en wie hij mind', blijven met 't leed alleen...

* * *

Doch eensdaags zal voor ons de Vredezonne gloren ..
de Zon van ons Geloof, de Zon van ons Herboren :
De Heiland met het Kruis, die ons de bane toont,
langswaar het Licht verrijst, dat ons getrouwheid loont.

A. M. verb. nadr.

De 4 Akten voor den overledene. 7 j. 7 q afl.

Mollaert Geurts, Vredestraat 40. Geeraardsbergen