

Het is een zalig en heilzaam gedacht voor de overledenen te bidden, opdat ze van hunne zonden ontslagen worden.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**PETRUS DE BRUYNE**

weduwnaar van Mevrouw

**Marie-Florentina Merckaert,**

*lid van den Bond van 't H. Hart en andere godsdienstige Genootschappen,*

geboren te Viane, den 17 April 1858, en zeer godvruchtig in den Heer ontslapen te Geeraardsbergen den 6 September 1939, versterkt door al de Rechten onzer Moeder de H. Kerk.

---

Hij was een vurige en oprechte kristen, rijk aan deugden, een voorbeeldige echtgenoot, een vader naar Gods Hart. Vijand van listen en bedrog, wandelde hij gestadig in de gerechtigheid. Zacht van inborst, vreedzaam van gemoed, medelijdend voor de armen, gedienschtig voor eenieder, verwierf hij de achting en de genegenheid van allen, die met hem omgingen. Met recht en reden mogen hem deze woorden van de H. Schriftuur worden toegepast : « Mijn roem is de getuigenis van mijn geweten. Ik heb den goeden strijd gestreden, mijn loopbaan voltrokken, het geloof bewaard, met vertrouwen verwacht ik de kroon der gerechtigheid ».

Dierbare kinders en kleinkinders, gij, mijn vreugde en mijn eerekroon, ik ga moeder vervoegen in den hemel. Dank voor de liefde en teedere zorgen, waarmede gij mij omringd hebt. Blijft mij gedachtig in uw gebeden en goede werken.

Heer, geef hem de eeuwige rust. Dat het eeuwig licht hem verschijne.

Dat hij in vrede ruste. Amen.

---

Druk Victor Van Nieuwenhove, Geeraardsb.