

Aanroep dikwijls Maria en gij zult zonder vrees
zijn in het uur der dood. H. Bern.



BID VOOR DE RUST DER ZIEL
van Mevrouw
LEONTINE DE CREMER,
echtgenoot van Mijnheer
FRANCISCUS MISEREZ,

geboren te St-Martens-Lierde den 2 October 1873
en er godvru chtig overleden den 1 October 1925
voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden

Wat al lijden heeft zij geleden, wat al droeve en
slapeloze nachten heeft zij geteld. God alleen
weet dat : doch nooit morde of knorde zij, daar zij
verstond dat de Heer het zoo wilde en dat een bed
van smarten de beste voorbereiding is tot een
zalige dood.

Alwie met Christus lijdt zal met Christus zich
verblijden.

Zij was een deftige en voorzichtige vrouw, be-
kleed met sterkte en wijsheid : zij is waardig te
leven in de gedachtenis der goeden. Reg. XV.

Groot zullen bij den Heer de verdiensten zijn
van hen die de opvoeding hunner kinderen zullen
verzorgd hebben. H. Hieronymus.

Bemide Echtgenoot en lieve Kinderen, de Heer
beproeft U.... Ik moet U verlaten, dat zijn heilige
wil geschiede. Gaarne zou ik met U nog eenige
jaren geleefd hebben ; stort daarom geene tranen
want valt de scheidin^g zwaar zij zal niet eeuwig
duren, heeft de dood ons het aardsche geluk ontro-
men, zij zal ons eens de hemelsche vreugde schen-
ken. Intusschen blijft mij indachtig in uwe gebe-
den.

Akten van Geloof, Hoopen Liefde.

.....
Drukk. Van de Maele & Zoon. Geeraardsbergen