

Laat nu, Heer, Uw dienares gaan in Vrede.



BID GOD VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

Marie-Clarisse DECUBBER

WEDUWE VAN MIJNHEER

VICTOR MABILDE

geboren te Everbeke den 5 Juli 1875,
gehuusvest te Overboelare, en godvruchtig
overleden te Harelbeke den 27 Juni 1945,
na de Sakramenten der Stervenden
ontvangen te hebben.

Schoon is haar leven geweest omdat het eenvoudig was, schoon, omdat het zoo welgevuld was, schoon, omdat het een dagelijksche nederige hulde was aan haar Schepper, Dien zij in kinderlijke oprechtheid en ongekunsteld geloof gediend heeft.

Duurbare zusters en familieleden, ik dank U om uw zoo diepe genegenheid en goede zorgen. Troost U en stelt uw betrouwen op O. L. Heer, die de zijnen nooit verlaat. Vaartwel en vergeet mij niet in uw gebeden.

Erbarm U, naar Uwe goedertierenheid, over de ziel van Uwe dienares, wij bidden U, o Heer, ontsla haar van de vlekken der menschelijke krankheid en maak haar deelgenoot van de eeuwige Zaligheid.
Door O. H. J. C. (Liturgisch gebed).