

De dood leert ons kennen wat wij zijn in de
wereld : de gezondheid is maar een ijdel woord,
het leven is maar een droom. Alles is hier ijdel-
heid, behalve God te dienen, Bossuet,



BID VOOR DE ZOEL

van Mevrouw

Leonia-Maria DE LAUW

geboren te Overboelare, den 12 Februari 1873
en er schielijk ovelreden den 18 Januari 1936.

De mensch weet niets van het einde zijns le-
vens, hij wordt aangegrepen door een dag van
ramp die plotseling overkomt. Eccl. IX, 12.

Hoe gelukkig en voorzichtig is hij dan, deze
die tracht zoodanig te zijn in zijn leven, als hij
wensch gevonden te worden in de uur zijner
dood,

Gelukkig de mensch die de beproevingen
verdraagt, hij zal het eeuwige leven tot belo-
ning hebben,

Geliefde kinderen, denkt aan uwe moeder en
aan haar lijden en beproevingen die zij heeft
uitgestaan. Blijft haar een teeken van genegen-
heid geven met voor haar zielerust te bidden.
Dient God getrouw al de dagen uws levens, op-
dat wij eens elkander mogen wederzien in het
eeuwige leven.

Jesus, Maria en Joseph. dat hare ziel met U
in vrede ruste. 100 d. a.

Zoet Hart van Jesus, maak dat ik U altijd
meer en meer beminne.

R. I. P.

Druk, Achille Liottier-Brown.