

In het kruis is zaligheid, in het kruis is het leven, in
het kruis is de bescherming tegen onze vijanden gelegen.

Thom. a Kemp.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Kamiel DE LENS

Sekretaris van den Kerkraad

geboren te Overboulaere, den 25 Juni 1861,
en aldaar godvruchtig overleden, den 24 Februari 1931.

Voorzien van de HH. Sacramenten.

Hij was een man van Geloof en christene overtuiging; een wijze en voorzichtige raadsman.

Ik ben ziek geworden en er was niemand die mij helpen kon... Mijne kwaal was onherstelbaar doch, o Heer, hetgeen ik lijd gaat voorbij... wat ik van U ontvangen zal is zonder einde, want de kwellingen die de Heer overzendt in dit leven, zijn middels tot ons geluk, om ons hiernamaals te sparen. Job. Jer. H. Aug.

Heer uit liefde tot U heb ik geleden; ik heb de boosheid gehaat en verfoeid; maar uwe wet heb ik bemind... mijn voet is standvastig op den rechten weg gebleven; daarom zal ik u loven, o Heer, in het gezelschap der Heiligen. Mach. XI. 30

Beste Broeder, bloedverwanten en vrienden vaartwel, en ik smeeke u, door onzen Heer Jezus-Christus en door de liefde van den H. Geest, dat gij mij zoudt helpen door uwe gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. 300 d. afl.

R. I. P.

Drükk. Mollaert-Geurts, Vredestraat, 40.