

Het lijden van het tegenwoordig leven is niets,  
vergeleken bij de verheerlijking die ons hierna te  
wachten staat. H. Páulus.



## BID VOOR DE ZIEL

VAN

# Gaston-Frans DE MOYER

zoon van ALEXANDER

en van wijle Marie DE ROECK

*geboren te Geeraardsbergen, den 21 Maart 1909*

*aldaar overleden, den 22 Maart 1927*

*versterkt door de HH. Sakramenten.*

Hij wandelde in oprechtheid van harte; vluchtte  
onrecht, haatte de ondeugd en beminde Gods wet.

Ps. 100.

Zijn liefderijk en vreedzaam karakter dienden tot  
opbeuring en tot voorbeeld van allen die met hem  
omgingen. Iedereen beminde en achtte hem, en  
ook iedereen beweent zijn verlies. H. Ambros.

Beminde vader, broeder, meter en bloedverwan-  
ten, dank voor uwe genegenheid en zorgen; weest  
verzekerd dat mijne liefde en gebeden u van  
hierboven zullen sterken. In den Hemel zien wij  
malkander weder.

Vaartwel !

H. Hert van Jesus, ons toekome uw rijk.

300 d. afl.

Maria, onze Hoop, ontferm U onzer,

300 d. afl.

---

*Drukk. Amaat Mollaert-Geurts, Vredestraat, 40*