

Weent niet gelijk degenen die geene hoop hebben,
want zalig zijn de dooden die in den Heer sterven.
Tess. IV 14.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

LEON DENEVE

echtgenoot van Mevrouw

Marie-Zoë VAN DE CATSYE,

geboren te Zarlardinge, den 22 Januari 1873, en god-
vruchtig overleden te Overboelare den 4 April 1941,
voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden.

In alle eeuwigheid en oprechtheid des harten vol geloof en vrees des Heeren heeft deze brave man zijne loopbaan beëindigd en zal na zijn dood in de gedachtenis blijven leven van zijne dankbare nakomelingen en vrienden.

Het lijden heeft hem op deze aarde niet gespaard, en met den Man van Smarten mocht hij zeggen dat hij wist wat lijden was, maar alles heeft hij met groote verdueligheid en onderwerping aan Gods heiligen Wil verdragen.

Eene groote eer en glorie is het hem zijne kinderen door woord en voorbeeld den weg der deugd te hebben aangetoond.

Vaartwel, beminde echtgenoot, dank voor uwe goede zorgen, vaartwel, dierbare kinderen, en vergeet uw vader niet in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.
300 d. a.

Druk. Victor Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen.