

Geloofd zij Jezus-Christus! Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

## Camille DE NOOSE

Echtgenoot van Mevrouw

JULIETTE CLEMENT

geboren te Overboelare den 14 Februari 1878 en er  
godvruchtig overleden den 22 Maart 1940,  
gesterkt door de H. Sakramenten der stervenden.

Van zijne kindsheid af in de vrees des Heeren  
opgegroeid, wandelde hij geheel zijn leven op den  
weg zijner geboden; ongeveinsd en rechtschapen  
van hert, was hij van elk geacht en bemind om zijn  
minzamen handel; hij was een vrome christen,  
een deugdzame echtgenoot, een voorbeeldige huis-  
vader. Pr.

Heden is de mensch, morgen is hij verdwenen.  
— De dag van morgen zal worden; de plaats waar  
de dood ons verrast is onbekend. — Wees dan  
immer bereid en leef zoodat de dood u altijd ge-  
reed vinde.

Beminde echtgenoote en kinderen, ik zeg u  
allen vaarwel, vergeet mij niet in uwe gebeden  
en bewijst mij nu wederliefde, want de liefde mag  
zich niet bij het graf bepalen; de dood is het einde  
onzer kwalen, het begin eener volmaakte vereeni-  
ging met God ons opperste goed.

Mijn Jezus, bermhertigheid! 300 d. afl.

---

Dr. G. Van de Maele Geeraardsbergen.