

O Heer, hetgeen ik geleden heb is voorbij,
maar hetgeen ik van U zal ontvangen zal
geen einde nemen. H. Aug.

WEES IN UWE GEBEDEN † INDACHTIG DE ZIEL
van Mijnheer

Arthur DE NOOZE

Lid der Confrerie van de H. Barbara
echtge noot van Mevrouw

EMILIE NOTERMAN

geboren te Overboelaere den 15 Oktober 1879

en er overleden den 17 Juni 1928,

voorzien van de H. Sakramenten der Stervenden

Komt ter hulp, gij heiligen Gods, komt te-
gemeet gij Engelen des Heeren, neemt mijne
ziel op en brengt ze voor het aanschijn des
Allerhoogsten.

Hij heeft ellendige dagen gehad; ten ui-
terste gedrukt onder den last eener smartelij-
ke ziekte en te midden der pijnen groeide zij-
ne deugd immer aan en zijn gelcof bleef on-
wandelbaar.

Teergeliefde Echtgenote en kinderen, wij
leefden gelukkig en tevreden saam, moer zie,
de Heer roept mij tot Hem. Ik verlaat U met de zoete
hoop dat een gelukkig leven voor mij bij den Heer is
weggelegd. Daar zal ik U eens wederzien. Kwijt intus-
schen met ijver uwe plichten van kristen mensch en zijt
mij altijd indachtig in uwe gebeden.

Duurbare Eloedverwanten en Drienden
meest niet bedroefd, wij zullen elkander
wederzien. De geet mij niet in uwe gebeden
H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Drukk. J. Lossez, Cappelstr. 45.