

Gelukkig de dienaar die de Heer als Hij zal komen  
wakend zal vinden. Luc. XII, 43.



## BID VOOR DE ZIEL VAN

zaliger

**RICHARD DERIPAINSEL**

echtgenoot van Mevrouw

**OLIVA DE TURCK**

gedurende 24 jaren hoofdonderwijzer te Viane,

vereerd met de decoratie van het order van Leopold II,

geboren te Wambeek, den 20 Oogst 1874 en over-  
leden te Viane, den 27 October 1926,

voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

---

Hij was een man begaafd met vredelievenden aard, met gezond oordeel en vlug begrip, trouwe echtgenoot en minnende vader.

Hij besteedde hier een kwart eeuws het beste zijner krachten aan het onderwijs der jeugd. Hoog schatte hij en stipt vervulde hij die edele taak. Hij was als 't ware aangedreven door het woord van den griekschen kerkleeraar, H. Joannes Chrysostomus: "wat is verhevener dan de ziel leiden, dan de zeden der kinderen vormen? Uitmuntender dan alle schilder en alle beeldhouwer is hij die de harten der jonge lieden vormen kan.." Hom. 60.

Zijne zachtmoedigheid was voor zijn huisgezin zoo verkwikkend als de stralen der lentezon, en zijn vriendelijken omgang een lust voor zijne medeburgers. Daarbij voegde hij een bescheiden doch overtuigden godsdienstzin, waardoor hij steeds aan alle plichten getrouw is gebleven.

Teergeliefde echtgenoot, kinderen, ouders, broeder, zuster en schoonzuster, mijn afsterven vervult u met bittere smart, doch, omhoog de harten; wij zijn, als christenen kinderen der heiligen die bij God hunnen troost zoeken en vinden.

Bidt voor mij, en ik zal bidden dat God u zegene en ons eens voor eeuwig in den hemel bij Hem vereenige.

---

Druk. N. Weverbergh, Galmaerden.