

Geloofd zij Jesus-Christus. Amen.

De dood spaart niemand, alle menschelijke pogingen zijn haar vruchteloos. Prov.



## ZALIGE GEDACHTENIS

van Mevrouw

# HORTENSIA DE ROECK,

echtgenoot van Mijnheer

## REMI VAN LIEFFERINGEN.

geboren te Moerbeke den 18 Februari 1888, godvruchtig in den Heer ontslapen te Geeraardsbergen den 14 December 1923, versterkt door de HH. Sakramenten der Stervenden.



De dood staat soms aan onze zijde, en wij denken er niet aan. Gelukkig de mensch die haar voor oogen heeft en zich dagelijks bereidt om wel te sterven. Nav. van Ch.

De zoete troost die men in het graf medeneemt, is de overtuiging dat men eene onberispelijke echtgenoot, eene teedere moeder is geweest en aan de kinderen goede beginselen en kristelijke deugden tot erfenis achterlaat.

Matigt uwe tranen lieve echtgenoot, duurzame kinderen en bloedverwanten, ik ben u maar ontgenomen om tot een beter leven over te gaan, tot wederziens. Ik smeed u, weest mij indachtig in uwe gebeden:

Jesus, Maria, Jozef, dat mijne ziel met u in vrede ruste. 300 d. afl.

Zoet Hert van Maria, wees mijn liefde.

300 d. afl.

R.

I.

P.

---

Dr. V. Van Nieuwenhove, Geeraardsb. B. 6373