

De hooge ouderdom is eene eerekroon, als hij op den weg der gerechtigheid gevonden wordt.



*Bid voor de ziel van zaliger*

Mijnheer

**VITAL DESPIEGELEER**

echtgenoot van

**VIRGINIE EVENS**

geboren te Moerbeke den 27 April 1851 en er god-  
vruchtig overleden den 28 Mei 1937  
voorzien van de laatste HH. Sacramenten.



De Heer heeft hem beproefd door vele kwellingen en pijnen, doch hij werd versterkt en getroost door de woorden van den Apostel Paulus: dat wij door vele beproevingen tot het Rijk Gods moeten ingaan — en dat deze die Kristus' deelgenoot is in het lijden, ook zijn deelgenoot zal zijn in de verheerlijking.

“Gelijk Jesus wil — zijn heilige Wil geschiede — Hij heeft voor ons zoo schrikkelijk veel geleden, — die woorden waren gedurig op de lippen van den overledene; dit tot stichting van dezen die hem bezochten en omringden, en tot zijn eigen troost en versterking. — Zijn naam zal in achting en zegening blijven bij allen die met hem gesproken en geleefd hebben.

Duurbare Echtgenoot, Kinderen en Kleinkinderen, ik dank U voor al uwe genegenheid en voor uwe langdurige en teedervolle zorgen, — weent niet als deze die geene hoop hebben, maar troost en bemint malkander. Weest mij indachtig in uwe gebeden en goede werken. Barmhartige Jesus, geef hem de eeuwige rust. 7 j.7 q. afl.

**R. I. P.**

Drukk. De Cocker-Quintijn, Moerbeke