

God zij gebenedijd !

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

FRANS DE TAEYE,

echtgenoot van Mevrouw

Maria-Rehilda JONCKHEER,

geboren te Onkerzele den 11 April 1864 en, voorzien van de HH. Sacramenten, aldaar vreedzaam in den Heer overleden den 9 Oogst 1927. — Hij was een getrouw lid van 't genootsch. der Xaverianen.

Gelijk een eekboom verre en wijd beromd, al met eens door den bliksem des Allerhoogsten wordt getroffen en omverregedonderd, zoo werd deze kloeke en taaie landman geveld en ontworteld in de vroomheid zijner doorgewrochte jaren, teer omring door de thans nuttelooze zorgen zijner vrouw en weenende kinderen... Toen heeft de Heer de dagen verkort die hij nog tellen moest liggende op het bed des lijdens. Den geesel der beproeving ontving hij met hemelsch geduld, uit liefde tot God. Ja, hij draagt liefde tot God, hij die Hem kan gebenediden wiens geesel hij herden moet, en de hand zegenen die hem heeft geslegen.

*'t Is al voorbij, verleên, gedaan !
Toch neen, daar blijft iets voortbestaan,
dat meest veracht wordt en misprezen,
dat is, en dat zal eeuwig wezen...
Past op uw ziele, o mensch, en doet
hetgeen God wilt, hetgeen ge moet.
Laat lachen al die lachen kunnen,
de ziel gered is 't al gewonnen ;
en die dat één verliezen zal,
verliest eilaas, VERLIEST HET AL !*

(Met Kerkhofblommen G.G.)

Ons blijft de troost der glorieuze verrijzenis ! We willen ten allen tijde God danken ; 't zijn toch al Gods werken, wij moeten der Hem vooren dank wijten en ons aan Zijnen wille gedragen, biddende voor den braven overledene : Heer, geef hem de eeuwige rust !

Druk. V. Van Nieuwenhove. B. 12429.