

Uitgeput van krachten verzwakte hij en
stierf als een voorbeeld van geduld. Gen. II.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Franciscus-Remi DE VINCKE,

echtgenoot van Mevrouw

Marie-Louise MATTHYS,

geboren te Onkerzele den 28 Juni 1887 en overleden
te Moerbeke den 10 Maart 1926,
versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

Eene zalige dood is de loon van een
deugdzaam leven ; zij is voor den rechtveer-
dige het einde zijner smerten en de over-
gang tot een beter leven.

Groot zijn zijne verdiensten bij den Heer,
bijzonder door zijn onderwerping aan Gods
wil in zijn langdurige ziekte.

Zijn aandenken zal in eere blijven in de
familie, bij vrienden en kennissen.

Bemide Echtgenoot, is uwe droefheid
groot, oneindig grooter is het loon met het-
welk God uwe onderwerping zal vergelden ;
in den Hemel vinden wij elkander weder.

Bemide Familieleden en Vrienden, weest
mij indachtig in uwe gebeden.

Zoet Hert van Maria, wees mijn toevlucht.

300 d. afl.

Drukk. Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen. 10406