

Niet klagen maar dragen, en bidden om kracht.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Nestor DE VINCKE

echtgenoot van Mevrouw

Bertha SURDIACOURT

geboren te Onkerzele, den 9 September 1897 en schielijk
overleden te Overboelare, den 1 Maart 1941.

De vreugde van ons hart is vergaan ; onze blijde gezangen zijn in weeklachten veranderd ; de kroon van ons hoofd is gevallen.

Heer, Gij had hem ons geschonken tot ons geluk, Gij vraagt hem ons terug ; wij geven hem U weder zonder morren, doch met een hart gekweld door droefheid.

(S. Eph.)

Het is een zalig gedacht voor de overledenen te bidden, opdat zij van hunne zonden ontslagen zouden worden.

(Rach. II. 12.)

Duurbare echtgenoote, teergeliefd kind, beminde ouders, broeders, zusters en bloedverwanten, gij die mij zoo lief waart, aan wien ik zoo vroeg vaarwel heb gezegd, hebt dank voor uwe genegenheid en liefde ; deze die gij beweent leeft nog, hij denkt aan u en verwacht u in een beter leven.

Hart van Jesus, ons leven en onze verrijzenis, ontferm u onzer !

Bermhertige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

7 j. en 7 q. afl.

RUST IN VREDE !

Druk. A, Liottier-Brown, Geeraardsbergen.