

De wegen des Heeren zijn ondoordringbaar : Daarom, aanvaarden we alles wat God ons overzendt, en aanbidden we met onderwerping Zijn H. Wil.



Wees in uw gebeden indachtig de Ziel van
Jufvrouw ZOË DE VLEESCHOUWER

geboren te Overboelare den 2 December 1865
en er zeer godvruchtig overleden den 13 Juli 1930,
voorzien van al de Troostmiddelen der H. Kerk.

*Zij was lid der Congregatie van Maria,
van de genootschappen van 't H. Hart en der H. Barbara.*

De duurzame overledene weze ons een voorbeeld : Jaren van lijden en smarten heeft zij altijd met verdueligheid en liefde verdragen.

Maria, mijne Moeder, tot U roep ik, banneling in dit tranddal, om troost en verlichting. Daarom, wees nu mijn voorspreekster en geleid me, uw kind, bij Uw goddelijken Zoon, Jezus.

God had haar een schoone ziel gegeven, en heeft ze uitverkoren om zijn lijden overvloedig te deelen ; nu plaatst Hij haar hoog in glorie, en geeft haar belooning naar verdiensten.

Weent niet over haar, die nu van kwellingen vrij is, mort niet tegen God die ze u ontnomen heeft : dankt Hem liever u ze zoo lang gelaten te hebben.

Teerbemide Zuster, ik verlaat u, maar van uit den Hemel waak ik over u. Dat de Heer steeds uw sterkte weze, en Maria uw hulp. Veel hebt gij voor mij gedaan, gij zijt mijn hulp geweest in mijn lijden. Ik vraag den Heer dat Hij u vergelde wat gij voor mij deed. Ons gelukkig samenzijn op aarde zal eens voor eeuwig bestendig worden in den Hemel. Duurbare Familieleden, en gij vooral die mij zoo trouw ter zijde stondt, hartelijk dank : God zal u loonen volgens zijn belofte voor uw liefdevol werk van barmhartigheid. Gij allen die mij duurzaam waart, tot een blij weerzien in den Hemel.

O. L. Vrouw van Lourdes, bid voor mij.

.....
Mollaert-Geurts, Vredestraat, 40, Geeraardsbergen