

Gelukkig de ouders die verzekerd zijn een kind
in den hemel te hebben. (H. Basilius).



DIERBARE GEDACHTENIS

van

Annie de Vogelaere

dochtertje van

Richard en Irma Beernaert,

geboren te Overboelare, den 1 Maart 1934, en
jammerlijk aan de liefde zijner ouders en familie
ontrukt te Geeraardsbergen, den 25 Augustus 1936.

Gelukkig kind dat van zijn spel,
Zijn engelken voor reisgezel,
Zijn hartje vrij van zonde en schand,
Is weggegaan naar 't hemelsch land !

Betreurde kind, gij liet ons al
Bedroefd om u, in 't aardsche dal,
Wijl gij, daarboven, vurig bidt
Voor ons, waar ge op den troon nu zit.

O Ouders, Zusje, Broertje lief,
't Is d'Heer die mij aan d'aarde onthief.
Vertroost U en beklaagt mij niet,
Want 't eeuwig hemelsch leven,
Vrij van zorg en aardsch verdriet,
Heeft God mij reeds gegeven..

Druk Victor Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen.