



ZALIGE GEDACHTENIS
van
DENIS FAUCONNIER
zoon van
RENÉ EN VAN ADOLPHINA RIGO
geboren te Moerbeke den 2 Maart 1902 en
schielijk overleden te Capellen den 17 April 1923.

God gaf hem ons. God nam hem ons, zijn H. Wil
zij gezegend.



Enkele dagen geleden was deze deugdzame jongeling, nog gave en gezond, vol levensmoed en levenslust en vandaag beweenen wij hem... Wat schijnt ons het leven broos en nietig, wanneer wij staan voor een lijk.

Lacordaire.

O mijn God, waarom dezen goeden zoon zoo ver-raads aan de liefde zijner ouders ontrakt? Geheim, groot geheim der dood! Buigen wij het hoofd in aanbidding der Goddelijke Voorzienigheid en zeggen we gelaten: Uw wil geschiede, maar geef ons sterkte om zonder morren het kruis te dragen dat Gij ons oplegt.

Vrienden die mij gekend hebt en bemind, wilt op uwe krachten niet steunen, noch rekenen op den dag van morgen. Houdt u bereid, want de dood komt als een dief in den nacht. Wat mij geschiedt, kan u geschieden; maar wie goed leeft moet de dood niet vreezen.

Mijne duurzame Moeder, lieve Vader, Broeders, Zusters en Familieleden, het offer dat God van U vraagt is pijnlijk en uwe droefheid is te begrijpen, maar troost! U, God is oneindig goed en ik heb steeds mijn beste gedaan om Hem goed te dienen, en zeker, wij zien elkander weder in den Hemel.

Vaart wel en bidt voor mij.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

R. I. P.