

Ontfermt U mijner ten minste gij mijn vrienden,
want de hand des Heeren heeft mij geraakt

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

Philogeen FAUCONNIER

Opgeëischte Z A.B.

echtgenoot van Mevrouw

Maria-Elisa HANSKENS

geborente Moerbeke den 27 September 1872

en overleden te Overboelaere den 30 Mei 1938

voorzien van de Sakramenten der Stervenden

De dood is beter dan een ellendig leven en
de eeuwige rust beter dan eene aanhoudende
ziekte. Eecl. III

Ellendig ben ik geworden, mijne krachten
hebben mij verlaten, doch op U, o Heer, heb ik
mijne hoop gesteld. Gij zijt mijn God, mijn lot is
in uwre handen. Ps 30 en 37.

Bemide echtgenoot, met de grootste zorg
en geduld hebt gij mij opgepast en zooveel moge-
lijk mijn lijden verzacht: ik dank er U van
harte om. Stel nu uw betrouwen op de godde-
lijke Voorzienigheid en ze zal U helpen en
steunen. GEBED.

O God, wiens barmhertigheid zonder palen
is, geweerdig de eeuwige rust te verleenen
aan de ziel van uwen dienaar Philogenus. Dit
bidden wij U door Jezus-Kristus onzen Heer,
amen.

Zoete Herten van Jezus en Maria meest mijn
heil. 300 d. afl.

R.I.P.

Druk'. J. LOSSEZ-PENNEWAERT, Gaffelstraat, 45.