

MIJN JEZUS BARMHARTIGHEID!



Wees in uw gebeden indachtig de Ziel
van Mijnheer

KAREL JOZEF FAUT

Weduwnaar van Mevrouw

SYLVIE VAN TRIMPONT

geboren te Zandbergen

den 24 Februari 1864 en godvruchtig in den Heer
ontslapen den 5 April 1935.

Voorzien van al de Troostmiddelen onzer
Moeder de H. Kerk.

Uit de diepten mijner ellende heb ik tot U geroepen o Heer : Heer geef gehoor aan mijn stem ! Ontferm U mijner, God, naar uwe groote goedertierenheid. Mijne hulp komt van den Heer, want bij Hem is de barmhartigheid en in ruime mate is bij Hem verlossing.
(Boek der Psalmen)

Offeranden en gebeden dragen wij U op, o Heer. Aanvaard ze voor de ziel, die wij heden gedenken. Doe haar, o Heer, van den dood overgaan tot het leven.
(Mis der overledenen).

Ik ben de verrijzenis en het leven : die in mij geloof, al is hij gestorven zal leven ; en al wie leeft en in Mij geloof, zal niet sterven in eeuwigheid !
(Evang. H. Joan.)

Dat zijn ziel door de barmhartigheid Gods in vrede ruste.

Bemide kinderen en kleinkinderen, slag op slag heeft U getroffen ! Weest sterk in de beproeving, aanvaardt Gods H. Wil met kristelijke onderdanigheid, en gij zult sterkte en troost vinden in den Heer. Ik dank U allen voor uw kinderlijke behulpzaamheid in mijn langdurende ellende ; blijft ook nu nog vader gedenken in uw gebeden. Dat de Heer ons allen eens in eeuwigheid vereenige in de Glorie des Hemels.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde, voor den overledene.

Druk. Frans De Geeter-Radys, Nederbrakel.