

Uw wil, o Heer, geschiede op de aarde
als in den hemel. Matth. VI, 10.



Bid voor de zielerust

van Mijnheer

LEOPOLD FELIX

weduenaar van Mevrouw

CLEMENCE BORREMANS.

geboren te Overboelare, den 19 Juni 1860, en aldaar
schielijk overleden, den 14 Juli 1936.

Hij was lid van de Confrerie der H. Barbara.

Wie onder de menschen vermag de
raadsbesluiten van God te kennen? Daarom
zie wel toe: waak en bid, want gij weet niet
wanneer de uur van rekenschap voor u
luiden zal.

Als het avond is, wil u den dag van
morgen niet verzekeren; wees altijd bereid,
want de zoon des menschen zal komen
als wij het minst eraan zullen denken.

Nav. Christ. I, 23.

Lieve Kinderen en Bloedverwanten,
denkt aan mijne dood; ik laat u in de vrees
des Heeren en ik smeeek u, door onzen Heer
Jezus-Christus, zijt mij indachtig in uwe
gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zalig-
heid. 300 d. afl.

R. I. P.

Druk V. Van Nieuwenhove, Geeraardsb. B. 24279.