

Gelijk het den Heer behaagd heeft zoo is het geschied,  
de Naam des Heeren zij gezegend !

**BID VOOR † DE ZIEL**

van Mevrouw

**Marie-Victorine Francq,**

echtgenoot van Mijnheer

**Victor Van den Herrewege**

geboren te Everbecq, den 6 Juni 1872 en overleden te  
Overboulaere-Buizemont, den 21 Februari 1938.  
Voorzien van de Laatste HH. Sakramenten.

Zij was een godvreezende vrouw, goedhartig en rechtschapen, offervaardig en moedig, minzaam in haren omgang en die zich geheiligd heeft met het kwaad te vluchten en het goed te doen in diep-christelijke overtuiging en levendig geloof.

Zacht en kalm is zij in de liefde Gods ontslapen, betrouwend op Hem Dien ze steeds bemind en gediend had. Ze telde droeve dagen en nachten, maar ze bleef onderworpen aan Gods H. Wil. Overwinnend uit den strijd getreden is zij hemelwaarts het loon harer deugden en goede werken gaan ontvangen.

O Maria, gij waart steeds mijn sterkte in mijn zwakheid, mijn troost in mijn droefheid, en gij zijt de hoop mijner zaligheid.

Vaartwel beminde echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, nog vele jaren had ik bij u willen vertoeven, doch de Heer heeft er anders over beschikt, zijn wil weze ons heilig. Ik laat in uw huis een ledige plaats die nimmer meer zal vervuld worden, doch zendt God ons een kruis over. Hij helpt het ons ook dragen. Houdt mijn aandenken in eer, gedenkt mijne ziel in uwe gebeden. Beminde kinderen, eerbiedigt en steunt uw vader al de dagen uws levens en eens zullen wij weer allen verenigd worden om nooit meer te scheiden.

Druk. R. De Schuyteneer, Nieuwstraat, Geeraardsb.