

Gegroet, o Kruis, onze enige hoop.



## BID VOOR DE ZIEL

van MIJNHEER

### **Antoon Jozef Haegeman**

zoon van wijlen Virgenie Haegeman

geboren te Overboelare de 12 juli 1903 en godvruchtig overleden te Geraardsbergen de 25 april 1958.  
Gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

---

In U, o Heer, begroeten wij de hoop op een zalige verrijzenis; en de belofte van de toekomende onsterfelijkheid verheugt hen die de onverbiddelijke wet van de dood bedroeft.

Wie goed geleefd heeft, moet het oordeel van de grote Rechter niet vrezen.

Als we zien hoe vergankelijk dit leven is, moeten wij zorgen ten allen tijde gereed te zijn om voor God te verschijnen, want de dood kan komen onverwacht als een dief in de nacht.

Mcge de Heer hem barmhartig zijn en hem opnemen onder Zijn verkorenen.

Beminde familieleden, ik dank u van harte voor de toewijding en de zorgen mij besteed, vooral gedurende mijn laatste dagen. Ik zal mijn erkentelijkheid bewijzen met over u te waken. Vergeet gij mij niet in uwe gebeden.

---

Drukk. M. De Vos, Koster, Overboelare