

Zalig de dooden die in den Heer sterven. AP. XIV, 13



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

**Eugenie HAEGEMAN**

weduwe van Mijnheer

**François CLEMENT**

geboren te Overboelare, den 27 Maart 1857, en  
godvruchtig in den Heer ontslapen te Goeferinge,  
den 12 November 1940.

Versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden.

Zij was lid van de Confrerie van de H. Barbara.

---

Zij was godvreezend, en al hare woorden droegen  
het kenmerk van voorzichtigheid en wijsheid. Eccl. IV.

Blijf haar in uw hart bewaren, en verneet haar in uw  
gebeden niet. Eccl. 37, 6.

Onze roem is deze: de getuigenis van ons geweten,  
dat we in deze wereld in de eenvoudigheid des harten  
en in de gerechtigheid Gods geleefd hebben.

II Cor. I, 12.

Zij verdroeg met volkomene onderwerping aan Gods  
H. Wil de pijnen eener slepende ziekte; diep godvruchtig  
als ze was, offerde ze hare ellende en smart aan  
O. L. H. op, en immer had ze een gebed op hare lippen.  
Met Kristus' Lijden leefde ze vereenigd, en droeg haar  
lijden op met het Zijne. Nu is het lijden en wee voorbij,  
nu mag ze genieten van de eeuwige vreugde des  
Hemels.

Beminde Kinderen en Kleinkinderen, u heb ik in de  
mate van het mogelijke het goede leeren kennen en  
hoogschatten. Vergeet daarom noch Vader noch Moeder  
die u immer wijze lessen gaven. Onderhoudt ze,  
leef kristelijk en eens zien we elkaar voor altijd terug.

Bermhertige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

7 j. en 7 q. afl.

---

Druk. A. Liottier-Brown, Geeraardsbergen.