

Zalig is hij die altijd de uur van zijne dood voor oogen heeft en die zich altijd bereid houdt om te sterven.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

HENRI HERREGODTS

Echtgenoot van Mevrouw

CELESTINE MERTENS

geboren te Overboulaere den 10 September 1873,
en er godvruchtig overleden den 23 Mei 1943,
Voorzien v. d. de H. H. Sacramenten der stervenden.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.

—:—:—:—

Waarom is mijne ziekte ongeneesbaar geweest?
Omdat Gij, o mijn God zijt te werk gegaan volgens uw heilige wil.

Zijn lijden heeft hij verduuldig en kloekmoedig verdragen, uit liefde tot God. Zalig de mensch die de beproeving doorstaat, want hij zal de kroon des levens ontvangen, die God beloofd heeft aan hen die Hem beminnen,

Duurbare echtgenoote, kinderen en kleinkinderen met de meeste zorgen hebt ge me omringd, niets was te veel gevraagd van uwe offervaardigheid, daarvoor dank ik U. Mijn reis hier op aarde is geeindigd, onthoudt de goede voorbeelden die ik U gegeven heb. Bemint en troost malkander, bidt voor mij en eens vinden we elkaar weer in den hemel.

Jesus, Maria, Joseph.

7 jaren aflaat.

R. I. P.

Drukk. G. Demulder, Viane-Moerbeke