

TOT VROOM † AANDENKEN

van

Eerwaarde Zuster Maria-Ghislena

Mejuffer Lucienne Labie

geboren te Overboelare,	4 oktober 1922
in 't klooster getreden te Deftinge,	8 september 1941
gekleed,	18 maart 1942
geprofest,	19 maart 1943
overleden te Sijsele,	2 oktober 1955
gesterkt door de laatste HH. Sacramenten.	

Daar onze geestesvermogens beperkt zijn, kunnen we slechts onze plichten vervullen jegens God en betrouwen hebben in Zijn Goddelijke Voorzienigheid.

De Heer had onze Zuster begunstigd met een scherp verstand en een taaie wil voor het goede. Zij legde zich naarstig toe om zich voor te bereiden tot de dienst van de zieken. Vóór dat die voorbereiding voltrokken was, heeft God haar laten ziek worden. De dienst, die ze aan de naaste zou kunnen bewijzen hebben, heeft ze verwisseld door de dienst van offervaardige verdueligheid in de ziekte. Wij kunnen dit moeilijk begrijpen, maar Wardje Poppe leerde : bidden is goed, maar lijden is beter.

Zonder morren en zonder ons te kwellen door menselijke berekeningen aanvaardden wij in geloof dit vroegtijdig heengaan en bedanken we de Goddelijke Voorzienigheid, die aan onze Zuster de gelegenheid heeft gegeven zich door een langdurige ziekte voor te bereiden om, gans gelouterd, te verschijnen vóór de Heer.

Eerwaarde Oversten en Medezusters, ik dank U voor uw genegenheid en goede zorgen. 't Geen Ge voor mij gedaan hebt, zal ik trachten weer te geven door mijn voorspraak bij onze goede Vader. Blijven we verenigd door het gebed.

Beminde Moeder, Broeders en Zusters en familieleden, ik heb vooral gedurende mijn ziekte ondervonden hoe Gij mij beminde. Bidden we voor mal-kander opdat we weer te zamen zijn voor eeuwig.

Jezus, Maria en Jozef.