

Hij is voorbij gegaan al goed doende.

† **BID VOOR DE ZIEL**

van Mijnheer

LOUIS CORNELIS

zoon van

Mijnheer **Joannes** en Mevr. **Maria Dubois**

geboren te Meerbeke, den 9 December 1917,

en aldaar bij smartelijk ongeval overleden
den 21 Juni 1941.

**Hij was lid van den Bond van het H Hart
en voormalig propagandist der K.A.J.**

In korten tijd heeft hij veel afgewerkt. Steeds blij en opgeruimd was hij de troost en de sterkte zijner goede ouders, de vreugde en het geluk van gansch de familie. Een teedere liefde tot allen gaf hem de fijngevoeligheid van karakter waardoor hij het minste vermeed waardoor hij zijne geliefden zou bedroefd hebben. In en door het lijden is hij gesterkt en gelouterd geworden om op te groeien tot dien ijverigen propagandist van de K.A.J. Met onvermoeide inspanning gaf hij zijn beste krachten voor de beweging en voor het bovennatuurlijk geluk zijner werkbroeders. Dikwijls putte hij bovennatuurlijke sterkte in de H. Communie. Hij was er diep van overtuigd dat de mensch alles kan door JEZUS die hem sterkt. Zijn leven in den huiskring en daarbuiten kan weergegeven worden in deze woorden: « Ik heb u een voorbeeld gegeven opdat gij zoudt doen zooals ik gedaan heb. »

Diep treft ons zijn plotseling afsterven; doch gelukkig degene die elk oogenblik bereid is om voor God te verschijnen.

Teergeliefde ouders, broeder, zusters, familie en werkmakers, hard en pijnlijk is voor U deze zware beproeving, Zooveel kommer en zorg hebt ge om mij gehad; doch de mensch wikt en God beschikt. Ik dank U voor mijn kristelijke opvoeding. Dat God U vergelde hetgene ik U niet geven kan. Ziet op naar den kruisdragenden Jezus en volgt in zijne voetstappen naar Calvarieberg, en met Hem en door Hem zullen we komen tot het eeuwige leven.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

