

Niet de schielijke dood is te vreezen, maar wel de dood die tegelijk plotseling en onvoorbereid is.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Maria-Theresia-Ghislena Maesfranckx

weduwe van

Mijnheer François Bourlez,

geboren te Overboelare, den 12 Juni 1870, en aldaar schielijk overleden, den 21 November 1937.

De zielen der rechtvaardigen zijn in Gods hand, de booze geest zal hen niet verrassen ; zij schijnen te sterven voor de oogen der dwazen, maar zij zijn in vrede.

Een brave en christelijke moeder is de grootste gratie die God aan de kinderen schenken kan.

De Heer heeft gesproken : Ziet, ik neem van u weg degene die gij zoo teeder bemindet. Wilt nochtans niet zuchten en klagen gelijk dezen die geen hoop hebben, want de aarde is een ballingschap en de hemel het eeuwig vaderland.

Vaartwel, beminde kinderen en kleinkinderen ! Gij waart mijn vreugde en mijn troost. Wel is het hard zoo plotseling te moeten scheiden, maar het vaste geloof dat ik u inprente leert u, hierin den Wil te zien van den Algoeden God die ons aller Vader is. Bidt veel voor mij. Dierbare familie en vrienden, vergeet mij niet in uwe dagelijkse gebeden.

Jezus, Maria, Jozef !

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

Drukkerij Victor Van Nieuwenhove, Geeraardsb.