

Laat de kleine kinderen tot Mij komen, want het
rijk der hemelen behoort hun toe.



ZALIG AANDENKEN VAN

Marcel-François MALDRIE

zoontje van

Gustaaf en Maria-Clara HUTSEBAUT

geboren te Overboelare den 22 April 1940 en aan
de liefde der zijnen ontrukkt in de kliniek te Gee-
raardsbergen den 14 Maart 1945.

't Was 't Uwe en 't onze, eilaas !
en, hilde 't mogen leven
't waar 't onze en 't uwe, o God,
zoo hope ik, wel gebleven.

Waarom dan ? neen, waarom
en vrage, en rade ik niet :
ik berg mijn tranen, en...
wat Gij wilt, is geschied !

'k Ben blijde, intusschentijd,
dat 't zielken onzer ziel,
na eenen lach met ons
gewisseld, U beviel.

G. G.

Lieve Engel, bid voor ons : tot wederziens in den
hemel !

Uitg. Edg. De Croo, Koster, Overboelare