

Gelijk de Heer het gewild heeft, zoo is alles
geschied : gezegend zij zijn H. Naam. Job. 1, 21.



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

CYRILLE MATHYS

echtgenoot van Mevrouw

EMMA DE TAYE

geboren te Overboulaere den 29 September 1879 en
overleden te Geeraardsbergen den 11 November
1937, voorzien van de HH. Sakramenten.

Mijne hulpelooze kwaal wilde niet genezen. Ik
heb ellendige dagen tot mijn erfdeel gehad en
zeer moeilijke nachten voor mij geteld. Job. 14 & 7.

Maar ik ontving alles met onderwerping aan
Gods wil. Beter is de dood dan een bitter leven,
beter de eeuwige rust dan eene kwijning die niet
eindigt. Job.

Godvreezend was hij in het leven, verduldig in
het lijden en stichtend in het sterven. Een kind van
Maria is een kind van den Hemel. S. Alph.

Troost U, beminde echtgenoot, kinderen en
familieleden, de liefdebanden, kortstondig gebro-
ken, zullen ons weder voor eeuwig vereenigen,
zonder vrees van nieuwe scheiding. Bidden wij
voor malkander.

H. Hert van Jezus, ontferm U onzer. 300 d. afl.

Onze Lieve Vrouw van den Rozenkrans, bid voor
ons.

Dr. Bruylant, Lessenschestraat, Geeraardsbergen.

