

Een brave en kristelijke moeder is de grootste schat,
die God aan de kinderen schenken kan.



Bid voor de ziel van zaliger

Mevrouw

Florence Maria Merckaert

Echtgenootte van Mijnheer

Petrus De Bruyne

*Lid van de genootschappen van den Zoeten Naam
en van het H. Hart*

geboren te Moerbeke den 27 December 1855 en er
godvruchtig overleden den 25 Februari 1939
voorzien van de HH. Sacramenten.



Wij betreuren het afsterven van onze duurzame echtgenootte, onze teergeliefde moeder; maar wij bewaren in ons hart de opwekkende gedachtenis van hare deugden en in de vaste hoop ze weldra weer te zien in den hemel. Zij was eene waardige moeder, met vast en levendig geloof en diepe godsvrucht, geheel en uitsluitend toegewijd aan het geluk van haren echtgenoot, aan het geestelijk en tijdelijk welzijn van hare kinderen.

De ouders winnen den hemel door de kristelijke opvoeding van hunne kinderen.

Beminde Echtgenoot, Kinderen en Kleinkinderen, ik verlaat dit tranendal en ga naar den hemel, waar we allen malkander eens zullen terugvinden. Hebt dank voor uwe onvermoeibare en liefdevolle zorgen. Troost malkander en weest mij indachtig in uwe goede werken en gebeden.

Heer, geef haar de eeuwige rust.

Dat het eeuwig Licht haar verschijne. Amen.

R.

J.

P.

Drukk. Karel De Cocker, Moerbeke