

Geloofd zij Jesus-Christus, Amen.

†  
BID VOOR DE ZIEL  
van Mevrouw

**MARIE VIRGINIE MERTENS**

Weduwe van Mijnheer

**THEOPHIEL VAN ONACKER**

Geboren te Moerbeke den 15 Mei 1869.  
en godvruchtig overleden te Overboulaere  
den 22 December 1944,

—:—:—:—

De hooge ouderdom is een eerekroon die op den weg der gerechtigheid bereikt wordt. Spr. 16. 31.

Deze deugdzame vrouw wandelde onberispelijk in de wegen des Heeren: geheel haar handel was moederlijk, voorzichtig, edelmoedig. Zij was eenvoudig van hart en rechtschapen van gemoed. Zij was een voorbeeldige christelijke moeder. Zij bestuurde haar huisgezin met zorg, was werkzaam en vlijtig. De Heer heeft het werk harer handen gezegend en haar een rustigen, gelukkigen ouden dag geschonken. omringd van liefhebbende kinderen. Deze rechtvaardige vrouw ontsliep in de vrede des Heeren, haar dood is heteinde van haar arbeid en intrede tot een beter leven. H. Bern.

Maria, Moeder Gods, mijn vertrouwen op U mijn leven lang en tot in mijn laatste uren is de verzekering van mijn zaligheid. H. Hieron.

Beminde kinderen, kleinkinderen en bloedverwanten, hebt dank voor uw teedere genegenheid. Vaarwel, weldra zien wij elkander weder in een beter leven. Vergeet mij niet in uwe gebeden.

**Mijn Jezus Barmhartigheid.**

.....  
Drukk. G. Demulder, Viane-Moerbeke.