

Die wel geleefd heeft zal wel sterven, want zoo het leven is, zoo is ook altijd de dood.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mevrouw

MARIE-ROSE PÉTIAU

echtgenoot van Mijnheer

Theodoor Vander Putten

geboren te Montignies-sur-Roc, den 23 Januari 1862 en godvruchtig in den Heer ontslapen te Overboelare, den 20 Juli 1936, voorzien der H. Sakramenten.

*Lid van de Confrerie der H. Barbara
en van den Bond van 't Heilig Hart.*

Deze vrouw was eenvoudig van hart, werkzaam en menschlievend.

Alles wat haar door God overgezonden werd heeft zij aanvaard, haar lijden heeft zij kloekmoedig doorstaan en in al hare beproevingen was zij verduelig en aan Gods Heiligen Wil onderworpen.

Tot U, o Heer, heb ik mijn hart verheven, mijn God op U heb ik al mijn betrouwen gesteld, wees mij thans genadig volgens uwe oneindige barmhartigheid.

De vreeze des Heeren is de ware wijsheid en hij alleen die het kwaad vermijdt is verstandig.

Geliefde echtgenoot en kinderen, ik zeg u, vaartwel ! De algoede God roept mij uit de ellenden van dees tranendal tot het Rijk van eeuwige vreugde. Troost u en blijft mij immer uwe liefde en genegenheid betuigen door uwe gebeden en goede werken.

En gij beminde bloedverwanten en vrienden vergeet mij ook niet in uwe gebeden, opdat het Eeuwig Licht des Allerhoogsten mij bestrale, en wij allen eens weer vereenigd worden in den hemel.

Zoet Hart van Maria wees mijne zaligheid.

(300 d. afl.)

R. I. P.