

Het is zoet te sterven als men wel geleefd heeft.
H. Alph.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Vrouw

Dorothea Plasschaert

Weduwe van

Theofiel Hellebosch

geboren te Thollembeek, den 23 Mei 1842
en overleden te Moerbeke, den 22 Maart 1925
versterkt door de HH. Sakr. der Stervenden.

Zij was een oprecht godvreezende vrouw, die steeds trouw hare godsdienstige plichten onderhield. Zij was een goede en voorbeeldige moeder, zij leerde hare kinderen God vreezen, de zonde vluchten, Gods wet beminnen en er naar leven.

Zalig deze die altijd het uur van zijn dood voor ogen heeft, en alle dagen er zich op voorbereidt, want de Zoon des menschen zal komen op het uur, dat wij er het minst aan denken.

Een eerekroon is de hooge ouderdom, die bereikt wordt op den weg der gerechtigheid.

Duurbare Kinderen, Bloedverwanten en Vrienden, Gods zegen blijve over u; ik verlaat u slechts met de hoop dat we elkander in den hemel zullen wederzien. Blijft steeds God getrouw en bid voor mij.

Zoet Hert van Jezus, wees mijn toevlucht.
300 d. afl.

Zoet Hert van Maria, wees mijn redding.
300 d. afl.

Amaat Mollaert Geurts, Vredestraat, 40