

De slag die ons treft is pijnlijk, doch onderwerpen wij ons aan den aanbiddelijken wil van God, want hij is oneindig wijs en bemint ons. H. Bas.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

JULIEN PROVÉ

echtgenoot van Mevrouw

GERMAINE DURANT

geboren te Geeraardsbergen den 18 Mei 1901 en er godvruchtig in den Heer ontslapen den 31 Maart 1935, voorzien van al de troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Hij wandelde in de rechtzinnigheid des herten, vluchtte onrecht, haatte de ondeugd en beminde Gods wet. Ps. 100

Het was een sterke en oprechte ziel wiens eenige zinspreuk was : Wel doen en laten zeggen. H. Hier.

Groote pijnen heeft hij geleden ; hij heeft ze met kloek harte verdragen uit liefde Gods (II Mach. VI, 30) tot welzijn van zijn dierbare vrouw en teergeliefde kinderen. Die in droefheid zaaien, zullen in vreugde maaien. Ps. 125, 6

Gij zijt mijne vreugde en mijne kroon, mijne welbeminden, blijft standvastig in den Heer. Doet wat gij van mij geleerd, en ontvangen, en gehoord, en gezien hebt, en de God des vredes zal met U zijn. (Phil. 4, 1 en 9). Ik zal U beminnen in den hemel gelijk ik U op aarde bemind heb. H. J. Berchmans)

Leve het H. Hart van Jezus. 300 d. afl.

Leve het onbevlekt Hart van Maria. 300 d. afl.

Jezus, Maria, Jozef. 7 j. en 7 q. telkens.

Dr. Bruylandt, Lessenschestraat, Geeraardsbergen.