

Onze Vader, die in de Hemelen zijt... uw Wil geschiede op de aarde zooals in den Hemel...



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

CORNELIUS PROVENIER,

zoon van

PIUS EN IDA HAEGEMAN.

geboren te Ophasselt den 3 November 1903,
en aldaar, na eene kortstondige en pijnlijke ziekte,
godvruchtig in den Heer ontslapen den 25 April 1924,
versterkt door de HH. Sakramenten.

Hij is verdwenen als de bloem des velds, die 's
morgends ontluikt frisch, lachend en vol aangena-
me geuren.... en 's avonds haar hoofd buigt.... en
sterft.

H. Greg. Naz.

Hij was een deugdzaame jongeling... hij vreesde
God en week af van het kwaad ; het vierde gebod
Gods indachtig... eerde en beminde hij zijne ouders
en was hun behulpzaam... om hen te helpen voor-
zien in de noodwendigheden van een talrijk gezin.
Op het werk is de dood hem komen verwittigen
dat zijne loopbaan op deze aarde ten einde was....
en overgegeven aan den Heiligen Wil Gods heeft
hij deze aarde verlaten voor een beter Vaderland !

Weent niet beminde ouders, broeders en zusters
over mijn vroegtijdig afsterven... welhaast zullen
wij weer te samen zijn, en voer eeuwig in den Hel-
mel vereenigd... intusschen bidt veel voor mij.

Heilige Jozef, patroon der werklieden, bidt voor
hem !

Bidt de akten van Geloof, Hoop en Liefde voor
de overledene !

R. I. P.

Druk. Van Nieuwenhove, Geeraardsb. B. 7194