

Mijn geluk was God te dienen en mijn vertrouwen te stellen op God den Heer, om in de hemelzalen zijnen lof te zingen. Ps. L. XII. 38.



BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

AMELIE REGAERT

weduwe van Mijnheer

ALFONS DROESBEKE

geboren te Goferdinge den 6 Januari 1855 en
godvruchtig overleden te Overboelare den
11 October 1938,
voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

De krachten haar ontbrekende stierf zij in eenen gevorderden leeftijd, zij had de volheid harer dagen bereikt. Boek der Schep.

Van jongs af in de vrees des Heeren opgevoed, bekleed met ootmoedigheid, zedigheit en verdueligheid, bewandelde zij geheel haar leven den weg der goddelijke geboden. Tob. II.

De zoetste vertroosting op het stervensuur is de getuigenis van het geweten : altijd een onberispelijke echtgenoot, een zorgvuldige moeder geweest te zijn en echte christelijke deugden tot erfdeel over te laten.

Duurbare kinderen en bloedverwanten, ik sterf in eenen gevorderden leeftijd, veel heb ik gehoord en gezien en ik ben tot het besluit gekomen : alles is ijdelheid behalve God dienen en te zorgen voor de ziele zaligheid. Blijft mij uwen blijk van genegenheid schenken door voor mij te bidden, ik zal dit ook voor U doen van uit den hemel.

Akte van Geloof, Hoop en Liefde.

7 j. en 7 quadr. afl.

R. I. P.

Dr. Bruylant, Lessenschestraat, Geeraardsbergen.