

De Heer heeft hem ons gegeven, de Heer heeft hem ons ontnomen : de naam des Heeren zij gezegend. Job.



TER ZALIGE GEDACHTENIS

van Mijnheer

GEORGES REYGAERT

Zoon van Remi en Bertha ROELANDT, geboren te Overboelare op 4 Juli 1922 en godvruchtig overleden te Geeraardsbergen, op 8 Juni 1942, voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Wat is het leven van een mensch ? een damp, een rook, die maar korten tijd zichtbaar is en dan verdwijnt. Jac. IV 13.

Sneller dan een ijlbode zijn zijne dagen voorbijgegaan : zij zijn verdwenen nog voor zijn leven tot zijn volle ontplooiing gekomen was.

Maar de Heer zegt : laat uwe stem ophouden van klagen en uwe oogen van weenen : « hij was mij welgevallig en daarom heb ik mij gehaast hem uit het midden des verderfs te trekken ».

Moedig heeft hij de beproeving zijner ziekte doorstaan en geduldig afgewacht, en ondergaan wat de Heer hem verzond.

Om zijn aangenaam en vriendelijk karakter was hij geliefd onder zijne makkers, die nu treuren om zijn heengaan.

Duurbare ouders, ik dank U voor al de zorgen mij gedurende mijne ziekte gegeven : ik had zoo graag na mijne genezing het U willen vergelden. Gods schikkingen zijn echter niet die der menschen : het heeft niet mogen zijn. Mijn lijden is nu ten einde. En gij lief zustersje wees gij nu de troost onzer ouders. Vaartwel en vergeet me niet in uwe gebeden. Eenmaal zien wij elkander weer en dan zal er geen scheiden meer zijn.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

Dr. Bruylandt, Lessenschestraat, Geeraardsbergen.