

†  
BID VOOR DE ZIEL  
van Mevrouw

**Rozalia RICOURT,**

weduwe in eerste huwelijk van

**Isidoor VAN BELLE,**

in tweede huwelijk van

**August BRANCKAERT,**

en echtgenoot van

**Felix DE BRUYNE.**

geboren te Viane den 4 September 1836, overleden te Moerbeke den 18 Augusti 1917. Voorzien der H. Sakramenten der stervenden.

Lid van het Broederschap te Viane, van den heiligen Rochus en het goddelijk Aanschijn, en te Moerbeke van den zoeten naam Jezus en de heilige Rozenkrans.

Zij was eene Godvreezende huisvrouw, beminde God boven al en haren evenaaste gelijk haar zelve om God, zij had de armen lief en hielp hun volgens haar vermogen, bid nu ook voor mij tot Iafenis mijner ziel, ik zal voor u ook bidden bij God voor uwe gelukzalige eeuwigheid.

En gij kinderen van mijne zuster uwe moeder heeft mij u allen toevertrouwd op haar sterfbed, gij hebt haar zelfs niet allen gekend, ik heb u allen opgenomen en gekweekt en u allen de goede zedeleer en goed onderwijs doen geven voor zoo lang ieder van u heeft gewild om door de wereld te geraken en uw brood te kunnen verdienen, denkt en pijst nu op uwe moeders en bid nu voor ons.

En uwen zieken vader die ons in korten tijd zal komen vinden bij God van hier boven in zijn goddelijk aanschijn staat hem nu bij dag en nacht, laat hem geen oogenblik meer alleen want zijne droeve zieke dagen en nachten zullen van korten duur zijn en hij heeft ook zoo lang voor u allen gewerkt zoo lang hij heeft kunnen werken.

Lieve echtgenoot zijt nog wat verduldig het zal niet lang meer duren, de goede God zal u welhaast roepen in zijn goddelijk aanschijn, en gij onze kinderen doet uwe oogen open en weest indachtig wat wij voor u allen hebben gedaan want gij zult ook moeten verschijnen voor God's aanschijn in de eeuwigdurende eeuwigheid, bidt nu voor ons.